

WOORDZOEKER - JEZUS GAAT NAAR DE HEMEL



AARDE, AFSCHIED, ELF, JEZUS, KRACHT, LUCHT, MEESTER, MESSIAS, PETRUS, TROON
VADER, WOLK, ZEGEN, ZENDING

Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door. Schrijf deze woorden ook op de juiste plaats in het verhaal over Hemelvaart. De letters die over blijven maken een zin. Schrijf de zin op de laatste stippellijn, en je leest een mooie belofte van de Here Jezus!

Jezus neemt van Zijn discipelen.

..... zegt: Wacht in Jeruzalem, als de Heilige Geest komt, ontvang je

Jullie zullen Mijn getuige zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de

Ik ga naar Mijn in de hemel.

Daar zal Ik zitten op de, aan de rechterhand van Mijn Vader.

Jezus heft Zijn handen op en dan geeft Hij Zijn discipelen Zijn

Daarna gaat Jezus omhoog, in de

Er verschijnt een onder Zijn voeten, zodat de vrienden hun niet meer zien.

Later vertelt de discipel aan iedereen over Jezus

Vanuit Jeruzalem vindt deze plaats, op de hele wereld moeten de mensen het goede nieuws horen dat Jezus de Redder is, de, die gekomen is om voor onze zonden te sterven!

Welke letters - woorden blijven over? Jezus heeft ons beloofd:

Zie, tot aan de voleinding van de wereld.

Antwoorden



Jezus neemt **afscheid** van Zijn **elf** discipelen.

Jezus zegt: Wacht in Jeruzalem, als de Heilige Geest komt, ontvang je **kracht**.

Jullie zullen Mijn getuige zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de **aarde**.

Ik ga naar Mijn **Vader** in de hemel.

Daar zal Ik zitten op de **troon**, aan de rechterhand van Mijn Vader.

Jezus heft Zijn handen op en dan geeft Hij Zijn discipelen Zijn **zegen**.

Daarna gaat Jezus omhoog, in de **lucht**.

Er verschijnt een **wolk** onder Zijn voeten, zodat de vrienden hun **Meester** niet meer zien.

Op het Pinksterfeest vertelt de discipel **Petrus** aan iedereen waarom Jezus is gestorven en opgestaan.

Vanuit Jeruzalem vindt deze **zending** plaats; op de hele wereld moeten de mensen het goede nieuws horen dat Jezus de Redder is, de **Messias** die gekomen is om voor onze zonden te sterven!

Welke letters - woorden blijven over? Jezus heeft ons beloofd:

Zie, **Ik ben met je, alle dagen**, tot aan de voleinding van de wereld.