

In de kast staat een verkleedkist.  
Kijk eens gauw, wat zit erin?  
Mooie kleren voor een koning,  
en ook voor een koningin.  
Kim doet vlug een mooie jurk aan!  
'Ik ben koningin,' zegt zij.





En de pop  
is het prinsesje.



En de prins?  
Beer, dat ben jij.



Rik die maakt een diepe buiging.  
'Weet je wat ik grappig vindt?  
Nu ben ik een echte koning.  
En... ik ben Gods koningskind!'



jij bent een koningskind

ik ben een koningskind



Wij horen bij de  
allergrootste Koning.  
Ons hart is een paleis,  
want Jezus woont in jou en mij.



Een koningskind...  
dat ben jij!

