



Jezus wil graag Paasfeest vieren,
en gaan eten met elkaar.
Petrus en Johannes zetten
voor de maaltijd alles klaar.

Op de tafel staan de bekers,
tel jij mee hoeveel het zijn?
Op de schaal liggen de broden.
In de kan zit lekkere wijn.



Weet je dat je op het Pascha
altijd van een paaslam eet?
Mmm... het lamsvlees wordt gebraden .
Klaar!... de maaltijd is gereed.

Petrus pakt een schaal met water.
Weet jij wel waarvoor dat is?
Voor het wassen van de voeten,
want dan ruiken ze weer fris.



Dan komt Jezus met Zijn vrienden,
en ze kijken naar elkaar.
Want ze zien de handdoek liggen,
en de waterschaal staat klaar.

Wie gaat straks die voeten wassen?
Want dat werk is echt niet fijn.
“Ikke niet,” denken de vrienden
“Nee, Ik wil de knecht niet zijn.”

Kijk, Jezus neemt de waterschaal,
en knielt dan voor hen neer.
Hij wast hun voeten allemaal.
De knecht... dat is de Heer!

En Petrus roept: "Dat kan toch niet,
Heer, ga mij maar voorbij."
De Heer zegt: "Als ik ze niet was,
dan hoor je niet bij Mij."

"Heer, was mijn hoofd", roept Petrus dan,
"en ook mijn handen maar."
De Heer zegt: "Nee, maar was voortaan
de voeten van elkaar."





Wordt Jezus niet de koning?
Dat had Judas steeds verwacht.
Het maakt hem kwaad, en Judas heeft
een heel boos plan bedacht.

De Here Jezus weet waarom
Judas de zaal verlaat.
Ja, dat hij voor een zak met geld
Jezus straks verraad.



Hoor, bij de maaltijd zegt de Heer:
“Straks ben ik hier niet meer.
Eet van het brood, drink van de wijn,
en denk aan Mij, steeds weer.”

“De soldaten zullen komen.
Wees niet bang, Ik weet ervan.
Ik zal rustig met hen meegaan,
want Ik weet: dat is Gods plan.”

“Alle mensen maken fouten.
En ik draag voor hen de straf.
Daarom zal ik moeten sterven.
Maar Ik sta weer op uit 't graf.”



**“Ik wil iedereen vergeven,
Ik maak alles goed en fijn.
Als ik wegga, komt mijn Helper,
Hij zal altijd bij je zijn.”**

**Jezus bidt voor Zijn discipelen:
“Vader, help hen allemaal,
Geef Uw vrede en bescherming.”
Dan verlaten ze de zaal.**