

**Maria is al heel vroeg wakker.  
Zij denkt steeds weer aan haar Heer.  
Waarom is Hij toch gestorven?  
Waarom leeft Hij nu niet meer?**

**Maria gaat naar Jezus' graf.  
De steen is voor het graf vandaan.  
Het graf is leeg, Maria schrikt.  
Zij is weer snel terug gegaan.**







Ze roept: 'Petrus en Johannes!  
Het graf is leeg. Gaan jullie mee?  
Waar zou Jezus nu toch liggen?  
Hebben jullie een idee?'

Petrus rent naar Jezus graf toe.  
Ja, zo snel als hij maar kan.  
In het graf liggen de doeken.  
Hij begrijpt hier niets meer van.

Wat is er gebeurd met Jezus?  
Petrus is naar huis gegaan.  
Hij is bang voor de soldaten,  
en heeft de deur op slot gedaan.



's Avond zitten de discipelen  
in de kamer bij elkaar.  
Plotseling ...  
verschijnt hun Meester...





**Jezus leeft! Het is echt waar!**

**Kijk, de Heer toont hen de wonden,  
in zijn handen en zijn zij.  
Jezus zegt: 'Ik geef je vrede!'  
Wow! Wat zijn de vrienden blij!**

**Jezus zegt: 'Vertel de mensen  
wat Ik voor hen heb gedaan,  
want Ik ben voor hen gestorven  
en uit de dood weer opgestaan.'**

**'Elke fout wil Ik vergeven,  
want daarvoor gaf Ik mijn bloed.  
Ontvang mijn Geest,  
Hij zal je helpen,  
dan weet je wat je zeggen moet.'**

**Wat een wonderlijke avond,  
het verdriet is nu voorbij.  
Dit verandert heel je leven:  
Jezus leeft, Hij maakt je blij!**

