

De koe geeft ons de melk

De koe gee- ft ons de melk en de
kip die legt een ei, en fij - ne zoe - te ho - ning ver -
za - melt de bij.

De koe geeft ons de melk en de kip die legt een ei,
en fijne zoete honing verzamelt de bij.

Het fruit groeit aan de bomen, de groente op de grond.
Ja, God laat alles groeien zo lekker en gezond.

Van koren op het land bakt de bakker lekker brood.
De Heer geeft ons te eten, wat word jij sterk en groot!



