

Object les: vergeving

• Teksten

- Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, Jes. 1:18
- Zo ver als het oosten is van het westen, zover heeft God onze zonden van ons verwijderd, Psalm 103:12
- Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad, 1 Joh.1:9

• Wat heb je nodig?

- Snel fixeervloeistof, (te koop bij de vakfotograaf)
 - Fles of glas met water
 - Betadine jodium
 - Gebruik bij jonge kinderen een handpop.
- Bij **poppenspel**: 'Gods grote cadeau voor jou' vind je een verhaal waarin deze objectles is verwerkt.



Objectles

- Toon de fles met helder water. God heeft ons gemaakt. Hij wil graag dat we blij en gelukkig zijn. Zie je dat je door het water heen kunt kijken? Zo is het ook in je leven als je geen geheimen hebt. Je hoeft niet stiekem wat je fout hebt gedaan te verbergen voor een ander.
- We maken allemaal fouten. Wie durft er iets te noemen? Doe elke keer een beetje jodium in het water. Kijk eens wat er gebeurt: Het water wordt vies en zwart van kleur. Als je iets fout hebt gedaan voel je je niet fijn, je schaamt je, het lijkt of het van binnen troebel is geworden.



- De verkeerde dingen die je doet, staan in de weg om bij God te horen en echt gelukkig te zijn. Dat wil de Here Jezus niet. Daarom heeft Hij gezegd: 'Ik ga naar de aarde om de straf te dragen die de mensen hebben verdiend. Ik wil sterven voor de mensen, zodat ik met Mijn **bloed** alle zonden, dat betekent de verkeerde dingen die je doet, kan vergeven en weg wassen.' Kijk maar... (Doe snel fixeer in de zwarte vloeistof.) (Rom.3:23,24/2Kor.5:21)

- Wow! Zie je dat? Het water wordt weer schoon en helder. Als jij spijt hebt van je fouten en vraagt of de Here Jezus jou wil vergeven, maakt Hij jouw hart witter dan sneeuw. God ziet jouw fouten niet meer, nooit meer! De Here Jezus heeft ervoor gezorgd dat je Gods kind mag zijn. Dat is echt gaaf!
(1Joh. 1:7,9/ Jesaja 1:18/ Psalm 51:9, e.a.)