

# Jakobs droom te Betel

Gen.28:10-22



Toen Jakob zijn vader had bedrogen, moest hij vluchten voor zijn broer Ezeu. God veroordeelde Jakob niet; Hij gaf Jakob een droom van een ladder die uit de hemel kwam. De engelen Gods klonnen daarlangs op en daalden daarlangs neer. God gaf Jakob dezelfde beloften die Hij ook aan Abraham en Isaak gegeven had. (Zie Genesis 28 vers 13 en 14). Wat betekenen deze woorden van God? Zoek eens uit wat God nog meer aan Jakob beloofde. Begin bij 'zie' en klim omhoog door twee vakken over te slaan. Schrijf daarna het woord 'Ik' op. Ga zo verder met klimmen en dalen tot je alle woorden op de ladder gehad hebt.

Gelukkig waren er geen voorwaarden voor Jakob om deze beloftes te ontvangen. God wist wel dat Jakob niet in staat zou zijn om Gods wil te doen. God zèlf maakt Zijn beloftes waar.