



De schat

Wat heb je nodig?

- 3 poppen: Jorien, Joris en Boris
- Schatkaart, schep, bak met zand, steen, schatkist met 5 kaarten (zie bijlage)
- Plaats twee takken (als een boom) aan de zijkanten van de poppenkast, of plaats hier een plant die lijkt op een boom/struik

Korte inhoud

Joris heeft een schatkaart gevonden. Hij gaat op zoek naar de schat. Als hij de schat vindt, is de schatkist te zwaar om te tillen. Joris gaat af om zijn vader om hulp te vragen. Intussen komt Boris, hij ziet de schat en vindt dat de schat nu van hem is. Na een discussie hierover met Joris, besluiten ze de inhoud van de schat te delen. Uit de schatkist komen 5 kaarten met letters, die het woord 'Bijbel' vormen. De Bijbel vertelt hoeveel God van je houdt, en als je Jezus kent als je koning, maakt dat je schatrijk.

Inleiding

Neem pop Jorien op de hand en houd een gesprekje voor de poppenkast.

Jorien:

Hè wat leuk dat jullie er zijn. Hallo, ik ben Jorien, dat kun je wel zien. Maar hoor es, waar is Joris? Joris is mijn broer. Ik kan hem nergens vinden. Hij heeft sproeten en zwart piekhaar. Hebben jullie hem gezien? Nee? Weet je wat, ik ga eens achter de poppenkast kijken, misschien is hij daar wel. Zullen we hem roepen? Doe mij maar na: Hoor es... *(nazeggen)* waar ben je Joris?... Wij willen jou graag zien... en tellen nu tot tien!... 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Terwijl de kinderen tot 10 tellen verdwijnt Jorien achter de poppenkast. Bij 10 komt Joris tevoorschijn.

Joris:



Hoi, ik ben Joris. Ik dacht dat ik hier alleen was. Wat komen jullie hier doen? Weten jullie dat ik een geheimpje heb? Nee, dat kan natuurlijk niet, want dat is geheim. Kunnen jullie een geheimpje bewaren? Echt? Nou let op. *(fluisteren:)* Ps... moet je horen. *(Joris pakt de schatkaart)* Zie je dit papier? Het is een schatkaart. Weet je wat erop staat? *(heel zacht en geheimzinnig fluisteren:)* Hier in het bos ligt ergens een schat begraven. Wow! Een schat! Bof ik even. Ik ga die schat zoeken. Misschien word ik wel schatrijk. Joehoe! Wat heb ik nodig om hem op te graven? O ja... een schep natuurlijk. Eens lezen waar de schat begraven ligt. Hier staat: 'Ga bij de grote boom staan, met de rug naar de boom.' Hoe doe je dat? Zo? *(Joris staat met zijn neus naar de boom)* O, ik moet me omdraaien, zo? Oké. Wat moet ik nu doen? 'Neem 6 grote stappen.' Daar gaat hij: 1,3,5,6. *(De kinderen reageren, herhaalt dat Joris verkeerd telt, de kinderen helpen met tellen... Joris neemt 6 grote stappen)* En nu? 'Doe 2 stappen naar links...' Naar links? *(Joris kijkt vanuit de poppenkast naar beneden)* Help, dan val ik naar beneden. Is dat links kinderen? Nee... rechts? Gelukkig. Hoeveel stappen moest ik ook alweer naar links? 4? O, 2... Er staat: 'Graaf op deze plek een diep gat.' Eens kijken, waar is mijn schep? *(Achter de poppenkast staat een bak met zand, niet zichtbaar voor de kinderen. Joris schept het zand uit de bak en gooit het buiten de poppenkast. Joris:)* Hé, ik voel iets hards. Joepie, dat moet de schat zijn! Wacht even, dan til ik het naar boven. Hebbes... daar komt hij... uh.. ah... pfff... jaaaaa... Een steen?! Wat moet ik daar nu mee? Ik schep vlug verder... *(Herhaalt dat Joris het zand uit de poppenkast gooit. Dan vindt hij de schat, maar die is zo zwaar dat Joris hem niet uit het gat kan tillen.)* Weet je wat ik doe? Ik haal vlug mijn vader. Die is zo sterk en heeft spierballen joh, dat wil je niet weten. Voor hem is het een makkie om de schat eruit te tillen. Letten jullie op de schat tot ik terug ben? Doe! *(Joris gaat af.)*

(Boris komt zingend op. Op de plek waar Joris de schat aan het opgraven is valt hij in het gat.) **Help!... Au! Wat krijgen we nou? Een gat in de grond?** (Boris moppert en vraagt de kinderen hoe het komt dat er een gat is. De kinderen vertellen van de schat. Boris:) **Een schat? Komt dat even goed uit, ik was van plan om een raceauto te kopen. Wie weet, met zo'n schat heb ik straks genoeg geld.** (Boris tilt zuchtend en kreunend de schat naar boven. Boris duwt de schat voor zich uit en neemt hem mee. Hij negeert de reacties van de kinderen dat de schat van Joris is. Als Joris weer terug komt en vertelt dat zijn vader niet thuis is, vertellen de kinderen dat Boris de schat heeft meegenomen.) **Wat moet ik nu doen? Welke kant is hij uit gegaan? Die kant?** (Wijs de verkeerde kant uit) **Nee, die kant? Ik ga hem vlug achterna.** (Joris rent weg en komt meteen weer terug) **Is hij groot en sterk? Br... ik heb de bibbers... ik durf hem niet te pakken hoor. Maar als ik hem niet achterna ren, ben ik de schat kwijt. Wat moet ik nu doen? Willen jullie me helpen?** (Joris rent weg en komt hijgend terug) **Ik heb hem gezien, hij kan niet zo snel met zo'n zware schat. Ik ben langs een ander pad hierheen gerend. Hij komt hier straks voorbij. Ik heb een plan. Ik ga me verstoppert achter deze boom. Als hij eraan komt, spring ik tevoorschijn en brul ik zo hard als een leeuw. Misschien gaat hij dan wel op de loop. Dan heb ik mijn schat weer terug! Helpen jullie mee door heel hard te brullen? Als ik straks mijn arm omhoog doe, brullen we heel hard, oké?** (Even oefenen. Joris verstopt zich achter de boom. Hij steekt nog een paar keer zijn hoofd om het hoekje en vraagt fluisterend:) **Zien jullie me nog? SST... stil, daar komt hij.** (Boris komt kreunend op, en veegt het zweet met een zakdoek van zijn voorhoofd) **Pf... wat is die schat zwaar, even uitrusten.** (Boris gaat met de rug naar Joris toe op de schat zitten. Ondertussen sluipt Joris tevoorschijn. Hij steekt zijn arm omhoog en brult, samen met de kinderen. Boris schrikt en rent er vandoor. Joris rent er achteraan. Na de achtervolging pakt Joris Boris, maar die roept:) **Wat? Jij bent geen leeuw. Ik ga jou pakken** (Nu rennen ze in omgekeerde volgorde: Boris pakt Joris, en zegt:) **Waarom laat je mij zo schrikken? Ik rustte even uit omdat mijn schat zo zwaar is.** (Joris:) **Jouw schat? Mijn schat, zul je bedoelen! Ja, hè kinderen, ik heb die schat als eerste gevonden.** (Boris:) **Ik heb hem uit de grond gehaald. Hij is van mij.** (Joris:) **Niet, van mij.** (Ze kibbelen er een tijdje over, maar dan zegt Boris:) **Ik kan die schat niet alleen naar huis slepen, zullen we het samen doen, oké? En dan delen we wat erin zit.** (Maak er een spektakel van om de kist te openen. Boris en Joris zijn verbaasd als ze zien dat er kaarten in zitten. Boris haalt de eerste kaart eruit, en leest voor wat erop staat. Haal de kaarten één voor één uit de kist en laat iemand ze ophangen op de poppenkast. De kinderen zien de letters op de kaarten.



Teksten op de kaarten:



1. **Deze schat maakt je schatrijk.** Boris: Er staat een letter op. Een **B**. Dat is mijn letter, de **B** van Boris. **Wow, ik word dus schatrijk!**
2. Joris haalt de 2^e kaart tevoorschijn en leest: **Wat je vindt in deze schat, mag je uitdelen. Dat maakt je gelukkig.** Er staat alweer een letter op, een **ij**, van ijsjes. **Mm, lekker veel ijsjes, dat is cool. Die wil ik wel uitdelen, hoor.**
3. De 3^e kaart: **Deze schat raakt niet op en wordt nooit oud.** De letter **b** van **bijzonder**. Zit er nog meer in?
4. **Deze schat wijst je de weg naar de grootste koning.** Boris: Zie je wel...de grootste koning is natuurlijk schatrijk. De letter **e** die er opstaat, is de **e** van edelstenen!
5. **Deze schat geeft je eeuwig leven.** Joris: daar staat de **l** van leven. Boris: Welnee, de **l** van leeg zul je bedoelen, de schatkist is leeg. Er zit alleen nog een groot boek in. Snappen jullie er nog wat van? Laten we het eens vragen aan de poppenspeler. (Roep de poppenspeler)

Poppenspeler:

(Wijs naar de letters op de kaarten) **Zullen we de letters spellen? B-ij-b-e-l Wie weet welk woord hier staat? Bijbel. Dat is het boek van God. (Haal de Bijbel uit de schatkist) Weet je wat je kunt lezen in de Bijbel?**

Herhaal de zinnen die op de kaarten staan. Joris en Boris snappen er nog niet zoveel van. Leg uit dat Jezus de grootste koning is. Als je Hem kent dan voel je je schatrijk. Want koning Jezus geeft jou zijn liefde, en vergeving... (Laat de kinderen noemen wat Jezus nog meer aan je geeft) Dat grote nieuws wil je wel aan iedereen vertellen, zo'n boodschap deel je uit. Die schat wordt nooit oud, want elke dag mag je ervaren dat Jezus bij je is. En Hij belooft je dat je voor altijd met Hem mag leven, vandaag, en later in de hemel.

Jezus maakt je rijk:

1 Kor.1:4,5/2kor.8:9

Jezus is de Weg:Joh.14:6

Schat: Mat 6:19-21, Mat.13:44

Eeuwig leven:Joh.3:36



wat je vindt
in deze
schat mag je
uitdelen,
dat maakt je
gelukkig



ij

deze schat
raakt niet op
en wordt
nooit oud.



b

deze schat
wijst je de weg
naar de
grootste
koning



e

deze schat
geeft je
eeuwig
leven



l