

De goede herder en Zijn schapen

Johannes 10, Lucas 15 : 3 – 7



Luisterspel

'De schapen luisteren naar de stem van de herder, hij roept zijn eigen schapen bij de naam en leidt ze naar buiten.' Joh.10:3

Alle kinderen zitten met gesloten ogen in een kring. Jij bent de herder. Als je de naam van een kind noemt, staat het zachtjes op en gaat achter de herder zitten.

Tikspel: De herder en wolf

- De kinderen zijn de schapen, ze staan in de kring.
- Jij bent de herder van de kudde.
- Eén van de kinderen is de wolf, hij heeft zich verstopt op een plekje buiten de kring.
- De schapen zijn veilig in de kring bij de herder. De herder wijst een kind aan dat de kring uit gaat, en om de kring heen rent. Hij tikt een ander kind aan en rent daarna zo snel mogelijk weer naar zijn eigen plek in de kring. Het aangetikte kind mag nu om de kring heen rennen, en opnieuw een kind aantikken, enz.
- Op een bepaald teken komt de wolf tevoorschijn. Hij probeert het 'schaap' (kind) buiten de kring te pakken.

Schaapje waar ben je?

Zowel het schaap als de herder krijgen een blinddoek voor. De herder roept: 'Schaapje waar ben je?' Het schaap antwoordt: 'Méééé' De herder loopt (of kruipt) in de richting van het gemekker, en probeert zo het schaap te vinden.

Zeg schaapje, waar ga jij toch heen?

Zeg schaap-je, klein schaap-je, waar ga jij toch heen? Straks
wordt het al don-ker en ben jij al -leen. Ga te - rug naar de her - der, ja,
doe het maar gauw. Bij hem ben je vei - lig, hij wacht al op jou.



Zeg schaapje klein schaapje,
waar ga jij toch heen?
Straks wordt het al donker
en ben jij alleen.
Ga terug naar de herder
ja, doe het maar gauw.
Bij hem ben je veilig,
hij wacht al op jou.

Zeg herder, zeg herder,
waar ga jij toch heen?
Herder:
Ik zoek naar mijn schaapje,
hij is zo alleen.
En als ik hem vind
til ik hem op mijn rug.
Dan draag ik hem vlug
naar de kudde terug.

Spel:

Tijdens het zingen van het 1^e couplet, gaat het 'schaapje' zich verstoppen. De herder ziet niet waar hij heen gaat.

Een kind is verkleed als de herder. De kinderen zingen de vraag: 'Zeg herder, zeg herder, waar ga jij toch heen?' De herder zingt het antwoord (regel 2,3,4) en zoekt het schaapje.

**Rianne, Rianne, * de Heer roept ook jou.
De Heer is jouw Herder, Hij houdt veel van jou.
Bij Hem ben je veilig, bij Hem is het fijn.
Hij wil voor jou zorgen en steeds bij je zijn.**

* Noem de naam van een kind (uit de groep)

