

Ruth

Ruth 1 en 2 – www.bijbelidee.nl

Ruth raapt aren die zijn blijven liggen op het land.
Help jij Ruth zoeken?
Zet steeds om 3 aren een cirkel.



Werkblad

Ruth zoekt de korenaren op het land van Boaz.

Vorbereidend rekenen:

Sorteren: maak van de aren groepjes van drie.

Lessuggesties

Bij deze vertelling kunt u de volgende drie thema's centraal stellen:

1. Brood

Hoe is de weg van graan tot brood?

Toon een korenaar of gebruik platen en ander materiaal.

- Wij kopen ons brood bij de bakker.

Vroeger bakten de mensen hun eigen brood.

- Als er in een tijd van droogte geen koren groeit, kun je geen brood bakken. Gevolg is dan honger.

Naomi en haar man en kinderen verhuisden naar het land van Moab. Daar was brood genoeg.

2. Blijdschap- verdriet

Wanneer ben je blij? Waardoor kun je verdrietig zijn?

Naomi kreeg in Moab veel verdriet: haar man en beide zonen stierven. Later heeft de Here God haar weer blij gemaakt.

3. Afscheid nemen

- Wanneer neem je afscheid?

- Is het leuk om afscheid te nemen van iemand waar je veel van houdt?

- Heb je wel eens iemand weggebracht? Bijvoorbeeld met de auto, naar het station, of naar de bushalte?

Orpa en Ruth liepen een eind met Naomi mee. Orpa nam afscheid en ging weer terug naar het volk waar zij vandaan kwam. Ruth wilde bij Naomi blijven en bij Gods volk horen.