

Water uit de steenrots Numeri 20: 1-13 / www.bijbelidee.nl

- Knip de 5 plaatjes met de kruiken uit.
- Plak de kruiken in de goede volgorde in de lege vakken.
Begin bij de volle kruik en ga zo door tot de lege kruik.



De mensen hadden dorst....er was geen water meer.
Toen kwam er water uit de rots, dat water gaf de Heer.

Water uit de steenrots

Numeri 20: 1-13 / www.bijbelidee.nl / 61 ond

Werkblad

De begrippen vol en leeg komen hier aan de orde. De kinderen plakken de kruiken in de goede volgorde.

Introductie werkblad

Zet vijf glazen of flessen neer en vul ze met water. Laat de hoeveelheid per glas of fles verschillen. De kinderen zetten de glazen in de goede volgorde.

De opdracht wordt moeilijker als het aantal glazen wordt uitgebreid.

De kinderen vullen zelf de glazen en maken de reeks van vol naar leeg.

Gesprek

- Wat voor weer is het vandaag? Is het warm of koud buiten?
- Wanneer is het heel erg warm? (Zomer)
- Als het heet is wat doe je dan het liefst? (Strand, zwemmen, ijsjes eten, veel drinken)
- Wanneer je nu heel erge dorst hebt, en je moeder heeft geen drinken voor je, hoe zou je dat vinden?
- Geef de kinderen een bekertje water en vraag ze of het water lekker is. Praat met ze over het water en de kraan. Stap daarna over op het verhaal: In de woestijn is het altijd warm. Daar zijn geen kranen zoals bij ons, enz.
- Voor meerdere suggesties over 'water' en 'de woestijn' kunt u kijken bij de lessen 19ond. en 51ond..

Kijk bij **Bijbelspel** > Mozes > Brood en water

De kinderen zijn verkleed als Israëlieten die door de woestijn trekken. Ze hebben een stok in de hand, bagage op de rug, een kruik hangt aan de riem.

(voor **kledingsuggesties** > **Bijbelspel** > **inhoud**)

- Kind 1: Waar is de weg, waar is het land, waarheen we nu gaan reizen?
Kind 2: Kijk maar omhoog, daar is Gods wolk die ons de weg zal wijzen.
Kind 1: Het is zo warm in de woestijn, te heet om er te leven.
Kind 2: Maar kijk, Gods wolk die zal ons steeds voldoende schaduw geven.
Kind 1: Ik heb zo'n honger, maar er groeit hier niets om van te eten.
Kind 2: God reist Zelf mee in de woestijn, Hij zal ons niet vergeten!

God geeft water

- Kind 1: Ik heb dorst, maar waar is water? Ach, hoe kom ik daar toch aan?
Kind 2: 't Is hier droog, er is geen water, en geen beek, of put, of kraan.
Kind 3: In Egypte was wel water, want daar komen wij vandaan.
Kind 4: Waarom zijn wij hier gekomen, om met z'n allen om te komen?
Allen: Er is geen water, er is niets! Mozes, Mozes, doe toch iets!
Mozes: Houd toch op met dat gemopper. Vertrouwen jullie God niet meer? Hij heeft ons toch steeds geholpen. En dat doet Hij zeker weer! God heeft gesproken: "Ik zal voor u, op de rots bij Horeb staan. Ga voor het volk uit, neem je staf mee, waarmee je op de rots moet slaan. Het water zal tevoorschijn komen, en het volk mag drinken gaan."
Verteller: Die plaats, waar God het water liet stromen, heet Massa en Meriba voortaan.

Zingen:

**Heb je dorst? Heb je dorst?
God wil jou water geven.
Water om te leven in de woestijn.
Uit de rots, uit de rots,
laat Hij het water stromen.
Jij mag komen, God wil ook jouw Vader zijn.**



Heb je dorst? Heb je dorst? God wil jou wa-ter ge - ven.
Wa - ter om te le - ven in de woes-tijn. Uit de rots, uit de rots, laat
Hij het wa - ter stro - men. Jij mag ko-men, God wil ook jouw va - der zijn.

© 2009, Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl

**Heb je dorst, heb je dorst?
Je mag bij Jezus komen.
"Ik geef levend water," dat zegt Hij.
Kom bij Hem, kom bij Hem.
Hij laat Zijn liefde stromen,
als een fontein stroomt het in jou en mij.**

