



God maakte mijn vriendjes

Ken jij mijn nieuwe vriendje al?
We lijken niet op elkaar.
Mijn neus is wit, zijn neus is bruin
en hij heeft pikzwart haar.

Maar ook zijn buik en rug zijn
bruin, zijn armen en zijn handen.
En als hij lacht dan kijk je in
een mond met witte tanden.

Mijn mama zit vaak in de zon,
zij wil graag bruiner zijn.
Mijn vriendje wil juist lichter
zijn, dat lijkt hem reuze fijn.

Mijn papa zegt: "Wat maakt het uit?
God maakte al het leven.
En wat voor kleur je dan ook hebt:
God heeft hem jou gegeven."