



Goedemorgen . . . het wordt **dag**,
de zon schijnt, dat is fijn.
'k Mag buiten spelen zonder jas
in warme zonneshijn.



Welterusten . . . het wordt **nacht**,
ik moet nu slapen gaan.
En aan de donkere hemel staan
de sterren en de maan.

Na de dag komt weer de nacht.
Heer, U hebt dat bedacht.
U hebt de zon en maan gemaakt
en U houdt ook de wacht.

