



Onweer

Weet je waar ik bang voor ben?
De bliksem en de donder.
Mijn vader staat dan voor het raam,
die vindt het juist een wonder.

Maar ik ga stiekem naar m'n bed,
ik kruip er héél diep onder,
dan zie ik ook geen bliksem meer,
en hoor ik geen gedonder.

M'n dekens zijn een holletje,
daar kan geen onweer komen,
hier ben ik warm en lekker droog,
hier kan ik veilig dromen.

Dan denk ik aan een mooi verhaal
wat papa heeft gelezen.
Ook Jezus' vrienden waren bang,
maar hoefden niet te vrezen.

De boze storm, de wilde wind
kon Jezus zo verjagen.
En Jezus heeft het zelf gezegd:
„Ik ben er, alle dagen.”

Heer, dat U heel dicht bij mij bent,
dat wil ik nooit vergeten.
Het onweert . . . maar Û bent de Baas,
dàt mag ik zeker weten.

U hebt de regen zelf gemaakt,
de bliksem en de donder.
Misschien heeft papa tòch gelijk:
Het is een heel groot wonder!

