



Nieuwe kleren

Rik zegt: Kijk eens naar mijn pijpen.
Veel te kort, echt geen gezicht.
Kim zegt: Ik ben ook gegroeid hoor,
want mijn knoop wil niet meer dicht.

Kim en Rik gaan naar de winkel.
En wat trekken ze daar aan?
Nieuwe kleren, dat is gaaf zeg.
Kijk maar eens hoe mooi ze staan.

*Deze kleren mag jij kleuren,
pak je kleurtjes nu maar gauw.
Rik zijn shirt mag je versieren,
en zijn broek die kleur je blauw.
Kim heeft stippen op haar rokje,
en haar shirt is geel en groen,
Tekening strepen op haar vestje,
zou jij dat wel kunnen doen?*

**Wat draagt Adam, wat draagt Eva?
Nieuwe kleren, zie je wel?
God maakt voor hen beide kleren
van een heel zacht dierenvel.**





Elk dier is anders



Welke dieren dragen strepen?
Wie heeft stippen op zijn vel? Wie heeft
vlekken, wie heeft veren?
Denk eens na, weet jij dat wel?



Wat een wonder, echt bijzonder.
Elk dier kreeg zijn eigen vacht,
glad of zacht, een huid met schubben.
Wat heeft God dat mooi bedacht!



www.bijbelidee.nl



Verf

Rik heeft nieuwe verf gekregen.
Nu maakt hij een schilderij.
Hij verft vlinders en de bloemen
en het groene gras erbij.
Nog de zon en witte wolken.
Zo, het schilderij is klaar.
Kim moet lachen: Moet je kijken,
Rik, de verf zit in je haar!

Mama zucht: O Rik, je T-shirt,
zie je dat er verf in zit?
Dat is zonde, want hoe krijg ik
nu jouw shirt weer schoon en wit?
Stel je voor Rik, dat jouw haren
voor altijd gekleurd zijn, zeg!
Rik zegt: Was mijn shirt en haar maar
en die verfvlekken zijn weg!



Mama zegt: Kijk Rik, jouw t-shirt
is gewassen en weer wit.
Weet je dat jouw hart van binnen
ook vol vieze vlekken zit?

Alle foute, stoute dingen
maken je van binnen zwart.
En je voelt dat het niet fijn is,
wat er fout zit in je hart.

Rik zegt: Ik doe nooit iets fout hoor.
Kim roept: Nee, dat is niet waar.
Want wij maken wel eens ruzie
en we vechten met elkaar.

Rik zegt: Jij begint met schelden,
en ik trek jou aan het haar.
Dan zijn wij niet langer vriendjes,
en dat vind ik echt heel naar.



Rik vraagt: Mam, de wasmachine
wast mijn T-shirt schoon en wit.
Maar hoe was je je van binnen?
Weet jij waar mijn hart dan zit?

Mama lacht: De Here Jezus
ziet jouw hart, Hij kent je goed.
En Hij vraagt: Mag ik jou helpen,
en je wassen met Mijn bloed?

Ik wil jou zo graag vergeven,
wat verkeerd is maak ik schoon.
En jouw hart wordt een paleisje
omdat Ik graag bij jou woon.

*Het shirt is vies, het shirt is schoon,
Rik trekt zijn shirt weer aan.
Zie jij nog meer verschillen
hier op de plaatjes staan?*

