



Kom maar

Ben je bang? Ben je bang?
Voor de schaduw op 't behang?
Voor het onweer in de nacht?
Voor de jongens uit groep acht?

Kruip je weg - heel misschien,
zodat niemand jou kan zien?

Ben je bang? Ging het fout?
Was je boos en was je stout?
Heb je het verkeerd gedaan?
Moet je nu naar bed toe gaan?

Kruip je weg, heel misschien,
zodat niemand jou kan zien?

Kom te voorschijn, kom maar gauw,
Want God zegt: Ik houd van jou!
En de Heer die jou wel ziet,
luistert ook naar jouw verdriet.

Kruip niet weg, dat hoeft niet meer;
maar vertel het aan de Heer!