



## Gum

Kim haar nieuwe kleurpotloden  
liggen in een grote doos.  
Broertje Bas wil ook graag kleuren.  
Nee, niet doen Bas, zegt Kim boos.

Kijk eens, ik kleur deze kleurplaat,  
deze kleurtjes zijn van mij.  
Maar als Kim heel even weg gaat,  
tekent Bas er ook wat bij.

Grote krassen, lange strepen.  
O, als Kim haar kleurplaat ziet,  
roept ze: Bas, dat is niet lief hoor.  
Kim moet huilen van verdriet.

Mama komt de kamer binnen.  
Och, zegt zij, dat is nu pech.  
Maar ik pak mijn gum wel even,  
en ik veeg die krassen weg.

Wow, zegt Kim, dat is bijzonder,  
waar die rare krassen staan,  
gum jij weg wat er verkeerd is,  
zo maar van mijn plaat vandaan.

Mama lacht; Ik moet nu denken,  
aan wat Jezus voor jou doet.  
In jouw hart zitten ook fouten,  
die Hij weg wast met zijn bloed.

Al die krassen in je leven,  
zijn ook lelijk en zo zwart.  
Maar de Here Jezus geeft jou  
een mooi nieuw en sneeuwwit hart.

