



Adam en Eva eten van de boom

God maakt een prachtig paradijs.
Hij zegt: Het is heel goed.
Maar God heeft ook een vijand,
En weet jij wel wat hij doet?

Het mooie wat God heeft gemaakt,
maakt hij juist graag kapot.
Hij fluistert altijd in je hoofd:
Luister maar niet naar God.

Hij komt bij Eva, als een slang.
Hij fluistert in haar oor:
Mag je niet eten van die vrucht?
Ze zijn best lekker, hoor.

Hij liegt: Toe eet maar van die boom,
want als je dat nu doet,
word je als God, en weet je ook,
wat kwaad is en wat goed.

Nee, Eva zegt niet: Ga toch weg,
Ze luistert naar de slang.
Ook Adam eet nu van de vrucht.
Dan worden ze heel bang.

Ze kruipen weg achter een boom.
God roept hen allebei:
Vertel Mij wat je hebt gedaan,
en loop niet weg van Mij.