



Een tuin met fruit.

Opa heeft een tuin met bomen.
Kijk, er groeien vruchten aan.
Opa zegt: het fruit dat rijp is,
mogen jullie plukken gaan.

Kim die stopt een grote kruisbes
in haar mond, mm... dat smaakt goed!
Rik proeft van de rode besjes,
uh...wat zuur, die zijn niet zoet.

Kim roept: Ik ben dol op kersen,
mm... die smaken lekker hoor.
Kijk, ik hang die tweelingkersen
als een oorbel aan mijn oor.

Waar laat je de kersenspitten?
Rik zegt: Weet je wat ik doe?
Ik verstop ze in de tuin en
dek ze met de aarde toe.

Uit die pit groeit een nieuw boompje,
maar dat duurt nog wel veel jaar.
Echt? vraagt kim, niet te geloven.
Ja, zegt Rik, het is echt waar.

