



Adam en Eva met de dieren in het paradijs

Zie jij de man en ook de vrouw
hier in het midden staan?
De man heet Adam en hij gaf
elk dier zijn eigen naam.

Kleur jij de dieren die je ziet,
hier in het paradijs?
De papegaai is **rood** gekleurd,
de olifant is **grijs**.

De pauw is **blauw**, de beer is **bruin**,
en **bruin** is de kameel.
de vlinder vleugels **violet**,
en de giraf is **geel**.

De zebrastrepen zijn **zwart wit**,
het kikkertje is **groen**.
en de flamingo kleur je **roze**,
zou jij dat kunnen doen?

Wat maakte God veel dieren, hè?
Tel eens hoeveel hier zijn.
Ze leefden in Gods paradijs,
daar was het goed en fijn!

Ik tel dieren.