



Het kind  
is geboren



Een baby is geboren.  
Wij vieren daarom feest.  
Toen Jezus op de aarde kwam,  
hoe is het toen geweest?







Was er een babykamer?  
Zo knus als bij ons thuis?



Er was voor Hem geen kamer vrij,  
geen plekje in een huis.





Maar Hij is toch de koning?  
De grootste van het heelal?



Toch kwam Hij niet in een kasteel.  
Maar in een arme stal.





Zeg, was er voor die koning  
een mooie wieg van goud?





Nee, Jozef legde Hem in 't hooi,  
en in een bak van hout.





Had Hij wel warme hemdjes  
en mooie kleertjes aan?





**Maria heeft wat doeken  
om haar baby'tje gedaan.**





Had Jezus dan wel speelgoed?  
Zo'n zachte knuffelbeer?





De os en ezel in de stal  
die keken op Hem neer.





De hemel was zijn woning,  
toch werd Hij arm en klein.  
Hij kwam voor ons op aarde neer,  
om onze vriend te zijn.