

## Naäman is genezen!

Naä - man rijdt snel naar E - li - sa.

Kijk, ik ben ge - zond en rein. Nu weet ik dat de

God van Is' - rel ook mijn Heer en God wil zijn.

*Naäman gaat naar Elisa, die hem tegemoet komt.*

**Naäman rijdt snel naar Elisa.**

**(Naäman:)** "Kijk, ik ben gezond en rein,  
Nu weet ik dat de God van Israël,  
ook mijn Heer en God wil zijn."

**"Elisa, kijk ik ben weer beter.**

**Neem nu mijn geschenken aan."**

**(Elisa:)** "Oh nee, ik wil daar niets van weten,  
dit wonder heeft de Heer gedaan."

