

Heb je dorst?



Heb je dorst? Heb je dorst? God wil jou wa-ter ge-ven.
Wa-ter om te le-ven in de woestijn. Uit de rots, uit de rots, laat
Hij het wa-ter stro-men. Jij mag ko-men, God wil ook jouw va-der zijn.

Heb je dorst, heb je dorst?
God wil jou water geven.
Water om te leven in de woestijn.
Uit de rots uit de rots,
laat hij water stromen.
Jij mag komen,
God wil ook jouw Vader zijn.

Heb je dorst, heb je dorst?
Je mag bij Jezus komen.
"Ik geef levend water," dat zegt Hij.
Kom bij Hem, kom bij Hem.
Hij laat Zijn liefde stromen,
als een fontein stroomt het in jou en mij.

© 2009, Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl

