

## Mozes, jij werd een koningskind

Mozes, Mozes,  
jij werd een koningskind.  
Hoe is het toch om daar te zijn?  
Vertel ons Mozes, is dat fijn?  
Wij luisteren naar jouw verhaal,  
vertel het allemaal.



Mozes, Mozes, jij woont in de woestijn.  
Hoe is het om een prins te zijn?  
Vertel ons Mozes, is dat fijn?  
Wij luisteren naar jouw verhaal,  
vertel het allemaal.



Mozes, Mozes, jij mag de leider zijn.  
Jij brengt Gods volk door de woestijn.  
Vertel ons Mozes is dat fijn?  
Wij luisteren naar jouw verhaal,  
vertel het allemaal.

© 2009, Ans Heij - de Boer / [www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)



## Mozes bij de braambos

Toen God bij de braambos tot Mozes kwam,  
stond Mozes niet in vuur en vlam,  
hij durfde niet te spreken.  
Maar God heeft Mozes Zelf gestuurd,  
Zijn kracht heeft Mozes angevuurd,  
dat is steeds weer gebleken.  
God geeft Zijn vuur, Zijn warmte en licht,  
houd je oog maar op Hem gericht!



Toen God bij de braambos tot Mozes kwam, stond  
Mozes niet in vuur en vlam. Hij durfde niet te  
spreken. Maar God heeft Mozes zelf gestuurd. Zijn  
kracht heeft Mozes angevuurd, dat is steeds weer ge-  
bleken. God geeft Zijn vuur, Zijn warmte en licht,  
houd je oog maar op Hem gericht.