

In Vuur en Vlam

Een bijbelspel in 3 delen:

1 Mozes als prins.

Hij staat in vuur en vlam voor zijn volk en hij probeert vanuit zijn eigen temperament het volk te helpen.

2 Mozes bij de brandende braamstruik.

Als God Mozes roept staat hij niet in vuur en vlam, en durft hij niet meer op zijn eigen kracht en mogelijkheden te vertrouwen.

3 Mozes als leider van Gods volk.

Mozes wordt door God Zelf geroepen; God vuurt Mozes aan om deze taak te volbrengen.

De rol van Mozes:

Drie verschillende kinderen spelen de rol van Mozes:

Een jonge Mozes als prins, Mozes als een oudere schaapherder, en de oude bejaarde Mozes.

Decors:

Maak drie verschillende decors op een lange strook (behang-) papier. Twee kinderen die achter Mozes staan houden deze decors vast, terwijl Mozes vertelt wat er is gebeurd.

Decor 1: Het volk in slavernij. Laat zien hoe ze bezig zijn met bouwen, met evt. het paleis van de farao op de achtergrond.

Decor 2: Een grote kudde schapen in een woestijnlandschap evt. met de brandende braamstruik.

Decor 3: Het volk Israël reizend in de woestijn, met boven het volk de wolkkolom.

Muziek:

De notatie van de liedjes vind je aan het eind van dit Bijbelspel.



Mozes als prins (Exodus 2)

Mozes komt op, 2 kinderen houden het eerste decor vast, alle kinderen zingen het volgende lied:

**Mozes, Mozes,
jij werd een koningskind.
Hoe is het om een prins te zijn?
Vertel eens Mozes, is dat fijn?
Wij luisteren naar jouw verhaal,
vertel het allemaal.**

Mozes (als prins) geeft antwoord:

Kijk je naar mijn kleren,
mijn mooie buitenkant,
dan denk je: hé, dat is een prins,
van 't groot Egypte land.
Ik ben niet een Egyptenaar,
al denk je soms van wel.
Maar ik sta steeds in VUUR en VLAM,
voor mijn volk Israël.
Ik wil voor hen door 't vuur gaan,
mijn volk in slavernij.
Ik doodde een Egyptenaar,
is nu mijn droom voorbij?
Heeft iemand het misschien gezien
wat ik net heb gedaan?
Ik vlucht nu weg uit het paleis,
ik moet hier snel vandaan.

De prins Mozes gaat af.



Mozes bij de brandende braamstruik (Exodus 3)

Twee kinderen tonen het tweede decor van de kudde in de woestijn. Mozes, als schaapherder, komt op. Alle kinderen zingen:

**Mozes, Mozes,
jij woont in de woestijn.
Hoe is het toch om daar te zijn?
Vertel ons Mozes, is dat fijn?
Wij luisteren naar jouw verhaal,
vertel het allemaal.**

Mozes antwoordt:

Al 40 lange jaren,
woon ik in de woestijn.
Daar wil ik voor de schapen,
een goede herder zijn.
Ik zag een braamstruik branden,
wat was er aan de hand?
Ik zag wel vuur en vlammen,
maar de struik werd niet verbrand.
Er klonk een stem, het was de Heer,
Hij sprak tot mij heel luid:

"De grond is heilig Mozes,
dus trek hier je schoenen uit.
Ik wil Mijn volk bevrijden,
uit de slavernij vandaan.
Ga naar de farao en eis
dat hij Mijn volk laat gaan."
Ik stamelde: "Dat kan ik niet,
ik voel me bang en klein."
Maar God zei: "Ik ga met je mee,
Ik zal steeds bij je zijn."



Alle kinderen zingen:

**Toen God bij de braambos tot Mozes kwam,
stond Mozes niet in vuur en vlam,
hij durfde niet te spreken.
Maar God heeft Mozes Zelf gestuurd,
Zijn kracht heeft Mozes angevuurd,
dat is steeds weer gebleken.
God geeft Zijn vuur, Zijn warmte en licht.
Houd je oog maar op Hem gericht!**



Mozes als leider (vanaf Exodus 4)

De leider Mozes komt op, met een staf in de hand. Twee kinderen tonen het decor van het volk in de woestijn. Alle kinderen zingen:

**Mozes, Mozes,
jij mag de leider zijn.
Jij brengt Gods volk door de woestijn.
Vertel ons Mozes is dat fijn?
Wij luisteren naar jouw verhaal,
vertel het allemaal.**

Mozes vertelt:

God heeft mij als de leider
naar de farao gestuurd.
En steeds wanneer het moeilijk was,
heeft God mij aangevuurd.
Op wonderlijke wijze
werd Israël bevrijd.
God maakt een pad en heeft Zijn volk
zo door de zee geleid.
Zijn wolkkolom wijst ons de weg,
geeft schaduw overdag.

Zijn vuurkolom geeft warmte
en een licht voor in de nacht.
En elke morgen geeft God brood,
Zijn manna ligt er weer.
God geeft ons vlees te eten,
ja, de kwakkels vallen neer.
Ook water om te drinken
geeft Hij ons in de woestijn.
God laat ons weten: Ik ben God,
Ik zal er voor je zijn!



Mozes, Mozes,...

Mozes, Mozes, jij werd een konings-kind. Hoe is het om een prins te zijn? Vertel ons Mozes, is dat fijn? Wij luisteren naar jouw verhaal, vertel het allemaal.

The musical score is written on three staves in G major (one sharp) and 4/4 time. The melody is simple and repetitive, with lyrics written below the notes.

Mozes, Mozes,
jij woont in de woestijn.
Hoe is het toch om daar te zijn?
Vertel ons Mozes, is dat fijn?
Wij luisteren naar jouw verhaal,
vertel het allemaal.

Mozes, Mozes,
jij mag de leider zijn.
Jij brengt Gods volk door de woestijn.
Vertel ons Mozes is dat fijn?
Wij luisteren naar jouw verhaal,
vertel het allemaal.

Mozes bij de braambos

Toen God bij de braambos tot Mozes kwam, stond Mozes niet in vuur en vlam. Hij durfde niet te spreken. Maar God heeft Mozes zelf gestuurd. Zijn kracht heeft Mozes aangevuurd, dat is steeds weer gebleken. God geeft Zijn vuur, Zijn warmte en licht, houd je oog maar op Hem gericht.

The musical score is written on seven staves in G minor (two flats) and 6/8 time. The melody is more complex than the first piece, with lyrics written below the notes.