



Wie mag de nieuwe koning worden?

Wie mag de nieu - we ko - ning
 wor - den? Al - le broers staan op een
 rij. Ja, de sterk - ste of de
 slim - ste broer staat er vast en ze - ker
 bij.

Kijk, de eerste broer is de grootste,
 maar God zegt: "Hij is het niet",
 Ook de tweede lijkt heel flink en sterk,
 maar let niet op wat je ziet.

En de derde, vierde, vijfde, zesde,
 zeven broers gaan er voorbij.
 Maar toch zegt God tegen Samuël:
 "Die ik zoek is er niet bij."

Dan komt David, hij is de jongste,
 en de laatste in de rij.
 God zegt: "David mag de koning zijn,
 want hij houdt heel veel van Mij."