

Geloven is een feest

Ge - lo - ven is een feest, en
Da - vid zingt blij: 'De Heer is mijn her - der, Hij
zorgt voor mij'. Ge - lo - ven is een feest, ook
wij zing - en blij: De Heer zorgt voor jou en voor
mij. Wie loopt daar in het veld, met
scha - pen om zich heen? Het is Da - vid, en hij
voelt zich niet al - leen. Da - vid is blij, en hij
zingt een lied, hij weet dat God hem al - tijd
ziet.

Refrein:

Geloven is een feest, en David zingt blij:
"De Heer is mijn herder, Hij zorgt voor mij."
Geloven is een feest, ook wij zingen blij:
"De Heer zorgt voor jou en voor mij."



1. Wie loopt daar in het veld,
met schapen om zich heen,
het is David, en hij voelt zich niet alleen.
David is blij, en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.

Geloven is een feest...

2. Wie loopt daar in het veld,
het is een sterke beer,
daar is David, en hij slaat die beer zo neer.
David is blij en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.

Geloven is een feest...

3. Wie is er op de vlucht?
Verstopt zich telkens weer?
Het is David, maar hij vertrouwt de Heer.
David is blij en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.

Geloven is een feest ...

4. Wie danst er voor de ark
en jubelt voor de Heer?
Het is David, want de ark is er nu weer.
David is blij en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.

Geloven is een feest...

