



## Op een keer komt de Heer

Op een keer (op eenkeer) komt de Heer (komt de Heer) uit de he - mel tot ons  
neer. In een tel (in een tel) su - per - snel (su - per - snel) gaan wij naar Je - zus, naar Zijn  
huis. Met een ra - ket? Nee - nee! Een wolk neemt ons mee, naar Gods huis? Ja - ja! Laat je  
kof - fer maar thuis. Op een keer, (op eenkeer) komt de Heer (komt de Heer) uit de he - mel tot ons  
neer. In een tel (in een tel) su - per - snel (su - per - snel) gaan wij naar Je - zus, naar zijn  
Huis.

**Op een keer, (op een keer)  
komt de Heer, (komt de Heer)  
uit de hemel tot ons neer.  
In een tel,\* (in een tel)  
Supersnel,\* (supersnel)  
gaan wij naar Jezus, naar Zijn huis.**

**Met een raket?\*\*\*  
Nee, nee, een wolk neemt ons mee.  
Naar Gods huis?\*\*\*  
Ja, ja, laat je koffer maar thuis.**

\* Maak een vingerknip, of geef een klap in je hand bij 'tel' en 'snel'.

\*\* Vraag - antwoord: de jongens zingen de vraag, de meisjes zingen het antwoord.  
 Spreken: 'ja, ja' en 'nee, nee'.

© 2009 Ans Heij - de Boer  
www.bijbelidee.nl





## Eens op een dag komt Jezus op de wolken

G C D7  
Eens op een dag komt Je- zus op de wol- ken.

G C D7 G  
Eens op een dag ga ik naar Hem. Eens op een dag roept

C D7 G  
Je- zus tot de vol- ken, en al Zijn kind'- ren her-

C D7 G G  
ken- nen Zijn stem. O, wat een dag, wat een

G D  
dag zal dat we- zen. O, wat een dag, zo ge- wel- dig

D7 G G C  
fijn. O, wat een dag, ik heb niet te vre- zen.

G D7 G  
Eeu- wig zal ik bij m'n Hei- land zijn.

Eens op een dag komt Jezus op de wolken.  
Eens op een dag ga ik naar Hem.  
Eens op een dag roept Jezus tot de volken,  
en al Zijn kinderen herkennen Zijn stem.  
O, wat een dag, wat een dag zal dat wezen.  
O, wat een dag, zo geweldig fijn.  
O, wat een dag, ik heb niet te vrezen.  
Eeuwig zal ik bij mijn Heiland zijn.

