



## De deur is op slot De vrienden zien dat Jezus leeft

De deur is op slot, de discipelen zijn bang.  
Ze praten over Jezus en ze bidden.  
Dan komt de Zoon van God, Hij laat hen niet alleen,  
opeens is Hij in hun midden.  
Jezus leeft, wat zijn de vrienden blij.  
Hij zegt: "Ontvang de vrede van Mij."  
Jezus leeft! (Hij leeft,\*) Jezus leeft! (Hij leeft.\*)  
Hij is opgestaan, Jezus leeft!

\* 'Hij leeft!', roep het uit.

\* Klap 2 keer in je handen bij 'Hij leeft',  
of laat 2 tikken horen op een slaginstrument.

De deur is op slot, de discipelen zijn bang. Ze  
pra-ten o-ver Je-zus en ze bid-den. Dan komt de Zoon van God, Hij  
laat hen niet al-leen, op-eens is Hij in hun mid-den.  
Je-zus leeft, wat zijn de vrien-den blij! Hij zegt: "Ont-vang de  
vre-de van mij." Je-zus leeft, (Hij leeft), Je-zus leeft, (Hij leeft) Hij is  
op-ge-staan, Je-zus leeft.

NB Op de You Tube wordt het lied iets anders gezongen.