



Het is pinksterfeest!

Hé, wat is dat allemaal?
 Het geluid van de wind,
 en vlammetjes verschijnen op het hoofd.
 De discipelen spreken in een andere taal,
 ze ontvangen de Geest die is beloofd.
 Het is feest, pinksterfeest,
 want de Heilige Geest
 is gekomen en woont in ons hart.
 Het is feest, pinksterfeest,
 want de Heilige Geest
 is gekomen en woont in ons hart.

Hé, wat is dat al - le - maal? Het ge - luid van de wind, en
 vlam - me - tjes ver - schij - nen op het hoofd. De dis - ci - pe - len spre - ken in een
 an - de - re taal. Ze ont - vang - en de Geest Die is be - loofd. Het is
 feest, pink - ster - feest, want de Hei - li - ge Geest, is ge - ko - men en woont in ons
 hart. Het is feest, pink - ster - feest, want de Hei - li - ge Geest, is ge -
 ko - men en woont in ons hart.

Bij dit lied is een You Tube

Herhaal de laatste 2 regels:

Het is feest, pinksterfeest,
 want de Heilige Geest,
 is gekomen
 en woont in **mijn** hart.

