

God praat met Adam elke dag,
ja, dat vindt Adam fijn.
Van alles wat God heeft gemaakt,
mag hij de baas nu zijn.

Wat zijn de dieren prachtig Heer!
roept Adam enthousiast.
God zegt: Geef elk dier maar een naam,
die heel goed bij hem past.

Dat is een klus! En Adam denkt
goed na bij ieder dier:
Hoe noem ik hem? Als hij het weet,
geeft hem dat veel plezier!



Weet jij ook alle namen
van de dieren die er zijn?
Welk dier is dik? Of dun? Of lang?
Welk dier is groot of klein?

Hoe heet een dier dat vliegen kan,
met vleugels, weet je dat?
Wie heeft de allergrootste bek?
En welk dier is heel glad?

Welk dier heeft vlekken op zijn vel?
Wie heeft een zachte vacht?
Elk dier is anders, zie je wel?
Dat heeft God mooi bedacht!



Zie je dat dit blad anders is dan het vorige blad? Zoek de verschillen.