



Trans World Radio

De gestolen opwindradio

In Angola woont een jongen die heel arm is. Daarom gaat hij spulletjes stelen om geld te verdienen.

Op een nacht steelt hij een opwindradio* van zijn buurman. Hij besluit om eerst een poosje naar de radio te gaan luisteren voordat hij hem zal gaan verkopen. Dan hoort hij opeens een heel mooi programma. De radio- presentator vertelt over God. De jongen vindt het mooi en blijft luisteren. Na een poosje begrijpt hij dat God zelfs hem, een dief, wil vergeven. Die avond bidt hij mee met de presentator. Hij gelooft nu ook in de Here Jezus! Een paar nachten later sluipt hij opnieuw naar het huis van zijn buurman, maar nu om de radio weer terug te brengen!

** Bij een opwindradio heb je geen stroom of batterijen nodig hebt. Je hoeft alleen maar een poosje aan de hendel te draaien en dan doet hij het weer! Dit is vooral handig in arme landen waar geen stroom of elektriciteit is.*

Dit verhaal komt van Trans World Radio(TWR). Dat is een organisatie die via de radio aan alle mensen in heel veel talen over de Here Jezus vertelt. In sommige landen kunnen de mensen niet naar de kerk of een Bijbel in huis hebben. Gelukkig kunnen ze dan nog wel naar de radio luisteren.

**TWRkids.nl is een hele leuke website met nog meer verhaaltjes, spelletjes en een speurtocht.
Ga maar eens kijken!**



laat het Evangelie overal horen