



Knip de bovenste strook van het plaatje af. Knip de twee dikke lijnen A en B in het plaatje in. Knip nu deze beschrijving van de strook. Steek de strook Van achteren door lijn A, schuif hem door, en steek hem door lijn B weer naar achteren. Als plaatje 1 voor is, zie je dat de volgelingen van de Here Jezus dachten dat Hij een gewone Koning zou worden met veel soldaten en macht. Als je de strook nu doortrekt, zie je dat de Here Jezus wist dat Hij eerst moest sterven en als Hij op zou staan uit de dood, de weg vrij had gemaakt voor de mensen om tot God te gaan.



Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf en brengt geen vrucht voort; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

Johannes 12:24