

In Kana is een bruiloftsfeest.
Als het feest in volle gang is,
raakt de wijn op.
Wat verdrietig!

Jezus is ook op het feest.
Weet je wat Hij doet?
Probeer maar eens uit te zoeken
wat er staat geschreven op de vaten.



Heb je het antwoord gevonden? Wat moest je doen met de letters?
Ja, omdraaien, en je leest:
Zo kan Jezus verdriet omdraaien in blijdschap.
Fijn he, dat maakt je leven pas echt tot een feest!