

Een hoofdman stuurt enkele vrienden naar de Here Jezus. Ze geven een boodschap van de hoofdman door: "Mijn slaaf is ziek. U hoeft maar te spreken en mijn slaaf zal genezen zijn." De vrienden gaan naar huis, ze openen de deur, en wat zien ze? De slaaf is gezond! (Lucas 7 : 1 – 10)



- Knip het blad doormidden.
- Knip de deur open op de dikke lijn.
- Maak een vouw op de stippellijn, zodat je de deur kunt openen.
- Doe lijm op de plakstrook en plak het gedeelte van de slaaf achter het huis op de plaats waar de deur zit.
- Als je nu de deur opent zie je de slaaf, gezond en wel!

www.bijbelidee.nl

