

Sketch: Genade God geeft het cadeau



Wat heb je nodig:

- ❖ 4 spelers, o.a. een postbode
- ❖ een verrassingsdoos, met een kruis erop
- ❖ kaartjes met woorden

- ❖ De **postbode** komt fluitend op. Hij vertelt dat hij een heel speciaal pak mag bezorgen. GRATIS staat erop. Wie zal de gelukkige zijn? Ah, hij ziet het al: **mevrouw Weetniet!** Hij belt aan bij mevrouw Weetniet, ze doet open, en hij zegt: "Een pak voor u, alstublieft, helemaal gratis. Veel plezier ermee!" Hij wil haar het pak overhandigen, maar ze wil het niet aannemen, en ze zegt: "Nee hoor, dank u wel. Ik hoef geen pak. Gratis? Ik vertrouw het niet. Straks komt er iemand aan mijn deur en moet ik er toch nog veel geld voor betalen. Voor niets gaat de zon op, maar verder krijg je niets meer voor niets. De postbode wil haar overtuigen dat ze het alleen maar hoeft aan te nemen, dan kun je kijken wat er in het pak zit. Maar mevrouw Weetniet houdt voet bij stuk.
- ❖ De postbode belt aan bij **juffrouw Twijfel**. Hij vertelt dat ze gratis dit pak in ontvangst mag nemen. Het is persoonlijk voor haar bedoeld. Ze twijfelt: "Zal ik dat nu wel of niet van u aannemen? Je weet maar nooit wat er in zit. Wow, misschien zit er wel een geweldige verrassing in. Wat denken jullie... goud... of geld... of...*(laat de kinderen mee fantaseren)* Mm, er staat een kruis op, misschien zit er iets in wat heel lekker lijkt maar toch giftig is. Of een bom, stel je eens voor! Ik weet niet of ik het wel kan vertrouwen. Gratis? Daar zit een luchtje aan. Mevrouw Twijfel besluit om het niet aan te nemen.
- ❖ De postbode zucht: "Het lijkt me en heel bijzonder pak. Iemand wil je iets cadeau geven en ze willen het niet eens aannemen. Hoe zou jij dat vinden? Eens kijken, *(hij kijkt op een briefje:)* Ik mag dit pak aanbieden bij **mevrouw Zekerweten**. Als hij haar het pak geeft, reageert ze heel verrast: "Voor mij?" Postbode bevestigt het: "Ja, u bent toch mevrouw Zekerweten? Zeker weten, dit pak is voor u!" "Gratis? Wow, wat een geluksdag. Krijg ik zomaar een cadeau! Dank u wel! Ik krijg dit pak vast en zeker van iemand die veel om me geeft, denken jullie ook niet? Ik ga het meteen open maken."

De postbode houdt een gesprek met de kinderen: "Wat zouden jullie doen als je zomaar een pak gratis krijgt aangeboden? Neem je het aan of zeg je, dit pak wil ik niet hebben, neem maar weer mee?"

Mevrouw Zekerweten opent het pak, en wat komt er uit? Een Bijbel. De postbode zegt: "Een mooier geschenk dan de Bijbel kun je niet krijgen!" Waarom? In de Bijbel kun je lezen hoeveel God van je houdt. Daarvoor heeft Hij ons het meest kostbare gegeven wat Hij heeft: De Here Jezus. Mevrouw Zekerweten vraagt: "Wat betekent het kruis op het pak?" De postbode vertelt waarom Jezus is gestorven in onze plaats. Jouw hele leven; alles wat jij fout gedaan hebt, of waar je verdrietig over bent, of pijn door hebt, heeft de Here Jezus op Zich genomen en daarmee is Hij aan het kruis gestorven. Vlak voor Hij stierf, riep Hij: "Het is klaar, het is volbracht!" Als jij zijn geschenk aanneemt, mag je met Hem ruilen; Jij vertelt wat je fout deed, en Hij geeft jou Zijn vergeving, Hij troost je in je verdriet, en helpt je als je het moeilijk hebt. Het is gratis, je hoeft er niets voor te doen! De Bijbel noemt het genade. Je hoeft het alleen maar aan te nemen, zoals mevrouw Zekerweten het pak aan pakte en zei: "Dank je wel!" Jij kunt Gods cadeau ook uitpakken: In de Bijbel lees je wat God je allemaal wil geven. Hij wil jou het gelukkigste kind van de wereld maken!

Extra :



❖ In het pak zitten allemaal kaartjes met woorden die vertellen wat Jezus geeft: vergeving, troost, hulp, genezing, de Heilige Geest, liefde, blijdschap, etc. Plak de woorden naast een kruis.

❖ Van deze woorden kun je ook een woordspel maken; De letters staan door elkaar, de kinderen ontdekken wat de woorden zijn en schrijven ze bij een kruis.

❖ De kinderen schrijven op waar ze mee zitten. Ze mogen

de briefjes in het pak met het kruis leggen en 'ruilen', door een kaartje te nemen met één van deze woorden. Bijv. Ik troost jou. Ik vergeef jou. Ik ben bij je. Ik houd van je. Ik weet waarom jij verdrietig bent, Ik help je... enz.

❖ **Tekst:** 1Korintiërs 1 vers 4,5: Ik dank mijn God, omdat Hij je in Christus Jezus Zijn **genade** heeft **geschonken**. Door Hem ben je in elk opzicht rijk geworden.