



**Hanna wandelt naar de tempel.
Hanna huilt, ze heeft verdriet.
Ze wacht heel lang op een baby,
maar een kindje komt er niet.**



**Hanna bidt tot God de Vader:
Geef U mij een kindje, Heer?
Ik beloof U, als hij groot is,
zal hij leven tot Uw eer.**



**Priester Eli komt haar troosten:
Droog je tranen, lieve vrouw.
God zal jou Zijn vrede geven,
en Hij geeft een zoon aan jou.**



**Na een jaar komt er een baby;
Samuël, wat is dat fijn!
Hanna brengt hem naar de tempel
daar mag hij Gods helper zijn.**