

De dochter van Jairus



Waar is de doch-ter van Ja-i-rus?
Speelt ze bin-nen met haar pop?
Ruimt ze daar haar speel-goed op?
Maakt ze mooi-e te-ke-ning-en?
Hoor ik haar een lied-je zing-en?
Speelt ze bin-nen, heel mis-schien?
Nee..., ik heb haar niet ge-zien!



Waar is de doch-ter van Ja-i-rus?
Is ze bui-ten in de straat
waar ze met haar vriend-jes praat?
Gaat ze ren-nen, gaat ze spring-en,
doet ze leu-ke, gek-ke ding-en?
Speelt ze bui-ten heel mis-schien?
Nee..., ik heb haar niet ge-zien!

Wil jij we-ten waar
ze is? Te-ken lij-nen
tus-sen de cij-fers 1 tot 20.
Wat zie je als je klaar bent?



Kijk, de doch-ter van Ja-i-rus,
is zo ziek, ze is heel moe,
en ze houdt haar o-gen toe.
Dood-stil ligt ze on-der 't la-ken,
nie-mand kan haar be-ter ma-ken,
zelfs de knap-ste dok-ters niet.
Wat is dat een groot ver-driet.

Va-der en moe-der
kij-ken ver-drie-tig.
Te-ken hun
ver-drie-ti-ge
ge-zich-ten.



Hoor eens doch-ter van Ja-i-rus,
hoor, jouw va-der roept de Man,
die jou be-ter ma-ken kan.
Hij is Heer van dood en le-ven,
Hij wil jou het le-ven ge-ven.
"Kind, sta op!" zo spreekt de Heer,
en de dood is er niet meer!

Hoe kij-ken moe-der, het meis-je en va-der
na dit won-der?
Te-ken hun blij-de ge-zich-ten.

