



Petrus gaat naar alle mensen.
Hij vertelt wie Jezus is.
Maar soldaten zetten Petrus
vast in de gevangenis.

Petrus doet zijn mantel om,
en loopt achter de engel aan.
Wow! Hij ziet de poort van ijzer
zomaar voor hen open gaan.

Nee, ontsnappen is onmogelijk.
Zie je dat het echt niet gaat?
Want de ketting aan zijn voeten
zit goed vast aan een soldaat.

Langs de snurkende soldaten,
lopen ze dan vlug voorbij.
Als ze buiten zijn denkt Petrus:
"t Is geen droom, ik ben nu vrij!"

In de ramen zitten tralies.
De soldaten staan op wacht.
Maar die sterke, stoere mannen,
zien niet wat God doet die nacht.

Petrus gaat snel naar zijn vrienden.
En zij bidden in de nacht.
Maar als Petrus voor de deur staat,
hadden ze dat niet verwacht.

Kijk, ze gapen, en ze slapen.
Ja, die slaap geeft God de Heer.
In de cel verschijnt een engel,
en hij knielt bij Petrus neer.

Petrus roept: "Hé, laat me binnen."
De portier, die Petrus ziet,
laat hem wachten bij de voordeur,
ze geloofden haar ogen niet.

"Hé, wordt wakker," zegt de engel,
"en trek je sandalen aan.
Kijk, de ketting is al los hoor,
zodat jij nu mee kan gaan."

Petrus roept: "Ik ben het echt hoor.
Zie je wel? Ik ben weer vrij!"
Wow! God deed een heel groot wonder.
"Dank U Heer!" roept ieder blij.

In die nacht reist Petrus verder.
Naar een plaats daar ver vandaan.
Daar vertelt hij ook wat Jezus
voor de mensen heeft gedaan.



traliës:

← ✂

Wie is de gevangene in deze gevangenis?
Het is Petrus, een discipel van de Here Jezus.
Heeft hij dan kwaad gedaan? Welnee. Hij heeft alleen
maar aan de mensen van de Here Jezus verteld.
Weglopen kan Petrus niet. Kijk maar, Petrus zit met
kettingen vast aan twee soldaten. En de gevangenisdeur
zit stevig op slot! Voor de deur houden nog meer
soldaten de wacht.
Morgen moet Petrus bij de koning komen.
Dan moet hij sterven.
De vrienden van Petrus kunnen hem óók niet helpen.
Maar zij kunnen wel voor hem bidden tot God.
Is Petrus ook bang? Nee, kijk maar, hij slaapt. Petrus
weet dat de Here voor hem zorgt.
Midden in de nacht stuurt God een engel naar de
gevangenis. De zware deur gaat zo maar open.
(Vouw het slot terug en open de deur.) De engel maakt
Petrus wakker en samen verlaten ze de gevangenis.
(Neem Petrus uit de gevangenis en doe de deur weer
dicht.)
De soldaten merken het niet eens. God heeft Petrus
bevrijd uit de gevangenis.

Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel. Het staat in
Handelingen 12 vers 1 tot 19.

