



Poppenspel: Fleurtje Vrolijk en haar vrienden

Wat heb je nodig?

- Verteller.
- 4 poppen: Fleurtje Vrolijk, Boris Boef, Sjaakie Sjagrijn, Joepie Lolbroek.
- Een poppenkast. Of:
 - Span een laken of deken voor de poppenspeler. (Bijv. In een deuropening)
 - Kantel een grote tafel, de speler zit tussen de poten, achter het tafelblad.
 - Buiten kun je spelen achter een windscherm.
- Zwarte (plak)tape.
- Kruis in de kleuren groen, zwart, rood, wit, geel en blauw. (Zie voorbeeld) Van hout of karton, plak de kleurstroken op een (flanel-)bord.



Boris Boef

Boris komt op. Swingend, lekker stoer, walkman op. Hij bluft over alle nieuwste snufjes die hij heeft; Zijn walkman, een mobieltje met muziek, supersnelle skeelers, trendy kleren... Hoe komt hij aan al die dure spulletjes? Gekocht van zijn zakgeld? Een baantje? Hallo, echt niet! Boris verklapt dat ze hem ook wel Boris Boef noemen. Je zult toch gek zijn om voor al die spullen te betalen? Ze hebben het niet eens door als ik supersnel iets wegpik! De winkel heeft genoeg, en dan moeten ze alles maar niet zo voor het grijpen neerleggen. Toch?

Sjaakie Sjagrijn

Sjaakie komt mopperend op. Alles zit hem altijd tegen. Word je wakker, stap je met je verkeerde been uit bed. De pap is te heet, zodat je niet lekker kunt dooreten en te laat op school komt. Daar moet je van die stomme sommen maken, terwijl buiten de zon lekker schijnt. Als het tijd is om naar huis te gaan, wat denk je... jawel hoor, het regent dat het giet. Zoiets overkomt mij nou

altijd. Vind je het gek dat ze mij Sjaakie Sjagrijn noemen? *(Je kunt nog meer voorbeelden toevoegen)*

Joepie Lolbroek

Komt vrolijk en lachend op, vertelt de nieuwste mop. Hij moest een boodschap doen, maar gaf zijn zusje een euro zodat zij naar die maffe winkel gaat, kan hij lekker voetballen met zijn vriendjes. Thuis helpen? Mooi niet. Joepie knijpt er tussenuit. Als je maar lol hebt! En dat heeft hij! *(Bedenk grappige situaties)*

Fleurtje Vrolijk

Komt een beetje verlegen, maar zingend op. Ze wordt altijd wakker met een wijsje in haar hoofd. Ze is net op bezoek geweest bij een zieke buurvrouw. Ze heeft een boodschap voor haar gedaan, en kijk eens wat ze heeft gekregen... een euro voor in de spaarpot. *(Noem voorbeelden waar je blij van wordt)*

Verteller = groene tekst, Fleurtje = zwarte tekst.

Vraag stellen aan de kinderen: *Op wie zou jij willen lijken, op Boris, Sjaakie, Joepie of Fleurtje? Waarom? Ze spreekt Fleurtje aan.*

- Ken je Boris? Zeker weten. Wat een bink, hè? Ik ben niet zo stoer. Wat hij doet zou ik niet durven! Jij hebt nog nooit iets gepikt? Eh... Ik durf het niet te zeggen, maar... ik... *(fluister:)* Ik heb wel eens een euro gepikt uit de portemonnee van mijn moeder. *Werd je daar blij van?* Nee, niet echt. Ik durfde het niet aan mijn moeder te vertellen. En 's avonds kon ik er niet van slapen. *Weet je hoe dat komt? Je voelde je schuldig. Het is net of er een knagend plekje binnenin je kwam. (Plak tegelijkertijd een zwarte vlek van tape op Fleurtje haar kleren.)* O, maar dat vind ik helemaal niet fijn.
- Heb je Sjaakie ook gezien? Ja, wat een moppersmurf hè? Daar word je toch niet goed van? Jij bent heel vrolijk, Fleurtje. *Wees eens eerlijk, jij bent nooit chagrijnig?* Nee hoor... of... Als ik mijn moeder met iets moet helpen, terwijl ik net lekker aan het spelen ben, dan verzin ik een smoesje om er vanaf te komen. En als ik dan toch moet komen ben ik ook chagrijnig. *Maakt het je blij als je ongehoorzaam of chagrijnig bent? (Plak weer een stukje zwarte tape op de kleding.)*
- Ken je Joepie? *(giechelend)* Daar kun je mee lachen joh. Laatst lagen we dubbel toen Joepie een kind in de klas na deed, omdat hij iets niet kon. We kwamen niet meer bij van het lachen! *Vond je het echt zo grappig?* Eh... ja... nee, toch niet echt... Later schaamde ik mij dat ik heb mee gedaan en die jongen heb uitgelachen. Hij begon bijna te huilen. *Dat is niet leuk he Fleurtje, het gaf jou dus een naar gevoel van binnen? (Plak zwarte tape op de kleren.)*

Groen:

Zie je dat kruis? Weet je wat **groen** betekent? Die kleur vertelt dat God de hele aarde heeft gemaakt. *(Gen.1,2)* Weet je dat Hij onwijs veel houdt van alle mensen die Hij heeft gemaakt? Hij verlangt er naar om als de liefste Vader er elke dag voor jou te zijn. Eh,... hallo... Ik dacht van niet, hoor. Als ik

mijn best doe en probeer lief te zijn, dan is God misschien wel blij met mij. Maar als ik niet zo aardig ben? Ziet Hij me dan wel zitten?

Zwart:

Zeker weten, dat vertelt de **zwarte** kleur. Oh, maar dat is geen kleur waar je vrolijk van wordt. Dat klopt. Geeft het jou een fijn gevoel als je iets verkeerd doet? Nee, niet echt, en als ik mijn best doe om geen fouten te maken doe ik het toch. Weet je, alle mensen doen verkeerde dingen, en daardoor kunnen we niet zomaar bij God horen en later bij Hem in de hemel komen. Die fouten, de Bijbel noemt het zonden, staan in de weg, die moeten eerst opgeruimd worden. Gelukkig heeft God een oplossing bedacht. Hij wil juist dat we dicht bij Hem zijn. Jezus, Gods zoon, heeft de prachtige hemel verlaten en is als een mens naar de aarde gekomen. Jezus zei tegen God, Zijn Vader: Ik wil de straf krijgen voor alle verkeerde dingen die de mensen hebben gedaan, en nog gaan doen. Daarom moest Jezus sterven aan een kruis. (Rom.3:23,24/ 2Kor.5:21)

Rood:

De kleur **rood** vertelt over het bloed van de Here Jezus. Je mag Hem vertellen wat je fout hebt gedaan. Hij houdt van je en Hij wil je alles vergeven. Jezus doet alle nare dingen weg uit je leven. (1Joh,1:7,9) Kijk... (neem alle zwarte tape bij Fleurtje weg) Zie je de tape nu nog? Nee... het is weg! God ziet de fouten die je maakt ook niet meer, nooit meer. (Psalm 103:3,10-13/ Jer.31:34) Dat lucht op! Daar word je blij van.

Wit: Weet je wat de kleur **wit** betekent? Jezus maakt je van binnen witter dan sneeuw. (Psalm 51:9, Jes.1:18)

Geel:

Hij maakt je helemaal nieuw van binnen. **Geel** betekent dat Jezus met Zijn Geest in je komt wonen. Wow! Dat is een wonder. (2 Kor.5:17) De Here Jezus is de allerliefste Vriend die nooit meer bij je weg gaat. God, jouw Vader, wil jou elke dag laten merken dat jij zijn liefste kind bent waar Hij zoveel om geeft. (1Joh.3:1) Het maakt niet uit of je Fleurtje heet, of Boris, Sjaakie of Joepie, of..... (vul namen in van de kinderen)

Blauw:

Je mag voor eeuwig (*altijd*) bij God horen; Hier op aarde. En later mag je bij Hem in de hemel wonen. Dat betekent **blauw**. Oh, maar dat wil ik wel.

Ik denk dat we, net als Fleurtje, Boris, Sjaakie, en Joepie allemaal wel iets kunnen bedenken wat je fout hebt gedaan, en waar jij je naar en schuldig over voelde. Als je wilt, mag je het aan de Here Jezus vertellen. Dat kun je heel zachtjes in je hoofd doen, de Here Jezus hoort jou wel. (*of laat de kinderen het opschrijven*) Je krijgt een zwart papiertje in de vorm van een hart, dat mag je aan het kruis hangen. Daarmee zeg je:

Lieve Vader in de hemel, dank U dat U van mij houdt.

Here Jezus, de verkeerde dingen die ik heb gedaan geef (vertel) ik nu aan U.

Dank U dat U voor mij bent gestorven, en mij alles wil vergeven.

Dank U, dat ik een vriend van U mag worden.

De kinderen krijgen een wit hart, evt. met de woorden van het kleurenlied.



Kleurenlied

Eén kind zingt de vraag, een ander zingt het antwoord.

Wat be - te - kent groen? God maak - te heel de aar - de
Wat be - te - kent zwart? De zon - den in je hart.
Wat be - te - kent rood? Dat is het bloed van Je zus. En
waar je ook mee zit, Zijn bloed wast al - les wit. En
geel is dat Je - zus wil wo - nen in jou. Hij
brengt je in Zijn he - mel en dat be - te - kent blauw.
God houdt van jou!

Wat betekent **groen**? God maakte heel de aarde.
Wat betekent **zwart**? De zonden in je hart.
Wat betekent **rood**? Dat is het bloed van Jezus.
En waar je ook mee zit, Zijn bloed wast alles **wit**.
En **geel** is dat Jezus wil wonen in jou.
Hij brengt je in Zijn hemel, en dat betekent **blauw**.
God houdt van jou!





Armband

De kinderen rijgen een armband met kralen in de kleuren groen, zwart, rood, wit, geel, en blauw. Tijdens het rijgen herhalen ze wat de kleuren betekenen.

Kruis

De kinderen knippen stroken en plakken een kruis in de genoemde kleuren. (zie voorbeeld)

Cadeautje

Elk kind krijgt een potlood met gum of een zeepje mee, waar een kaartje aanhangt met de volgende woorden:

Gods geschenk voor :

oo

(vul de naam in van het kind)

(gum)

**Maak jij bij het tekenen een foutje? Dat is pech!
Kijk, met een handig gummetje veeg jij die foutjes weg.
Maar hoe krijg je de fouten weg, door zonden die je doet?
Vraag het aan Jezus, Hij vergeeft, en wast jou met Zijn bloed.**

(zeep)

**Ben je vies? Hoe wordt je schoon? Gebruik dit zeepje maar.
Ga je daarmee wassen en... je bent weer schoon en klaar.
Hé, weet je, ook jouw hart is vuil, door zonden die je doet.
De Here Jezus maakt het goed: Hij wast je met Zijn bloed.**