

Bladmuziek

bij het boek **Een muis om van te houden** van Ans Heij-de Boer

- **Vingerpoppetjesliedje**
- **Ook jij bent bijzonder**
 - Ra, ra, ra, wie ben ik
 - Zo klinkt mijn stem
 - Moet je kijken
 - Wie staat daar
 - Jij bent een wonder
 - Kijk mij eens



Vingerpoppetjesliedje



1. Muis-je met je spit- se snuit, waar kom je toch van- daan? God



maak-te mij, en dat heeft Hij bij- zon- der mooi ge- daan.



2. Hert, jij draagt een groot gewei. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

3. Vos, jij sluipt graag door het bos. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

4. Oehoe, waar vlieg jij naar toe? Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

5. Wip wap wip konijntje wip. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

6. Stekel egel prik prik prik. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.



7. Eekhoorn met je lange staart. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

8. Molletje in 't holletje. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

9. Kriebelkrabbel spinnetje. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

10. Slakje in je slakkenhuis. Waar kom jij toch vandaan?
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.

TERUG NAAR
EERSTE PAGINA

Liedjes bij "Ook jij bent bijzonder"



Ra, ra, ra, wie is het?



Dit kind heeft brui-ne o-gen en krul-len in het haar. Het haar is zwart de trui is rood. Ra- den maar.



Zo klinkt mijn stem



Zo klinkt mijn stem. Kun je ho- ren wie ik ben?

Moet je kijken



Moet je kij- ken, moet je kij- ken, je bent met nie- mand te ver- ge- lij- ken.



God die al- les van jou kent, maak- te jou zo- als je bent.

TERUG NAAR
EERSTE PAGINA

Wie staat daar?



Wie staat daar? Voel maar. Voel de kle-ren en het haar. Wie staat daar? Voel maar. Zeg het maar.



Jij bent een wonder



Jij bent een won-der, zo bij- zon-der, want van jou is er maar één. Echt waar? Echt waar! Ge-loof het maar. God maakt de



men-sen al- le-maal en jij bent heel spe- ci-aal. Echt waar? Echt waar! Ge- loof het maar.

TERUG NAAR
EERSTE PAGINA



Kijk mij eens



1. Kijk, ik heb twee o- gen, twee wan- gen en een kin. Een mond met wit- te
 2. ar- men en twee han- den, tien vin- ger- tjes er- aan. Mijn be- nen, voe- ten



tan- den, en mijn tong past er ook in. Hoor, ik heb twee o- ren, en op mijn hoofd groeit
 te- nen, kijk die zit- ten on- der- aan. Al- les zit er op en aan, wie heeft dat toch ge-



haar. Mijn neus- je zit van vo- ren en wenk-brau-wen zijn daar. Twee
 daan. God maak- te mij van top tot teen, want dat kan Hij al ----- leen.

