



Kijk eens in de spiegel . . .
Zo mooi heeft God jou gemaakt!
Kun jij tellen wat je allemaal van Hem hebt gekregen!
Vul de getallen in op de stippelijntjes.

Ik heb . . . hoofd met wel duizenden haren,
ik heb . . . wangen, en ik heb . . . kin,
ik heb . . . neus, waarmee ik kan ruiken,
ik heb . . . mond, met veel tanden erin.

Ik heb . . . oren waarmee ik kan horen,
ik heb . . . ogen waarmee ik kan zien,
. . . rug zit van achter, . . . buik zit van voren,
ik heb . . . handen, en vingers wel . . .