

God maakte de baby's



Wij hebben thuis een baby'tje, het is vandaag geboren.
Maar alles zit er nu al aan: de ogen en de oren,
een neusje en twee wangetjes, een mondje zonder tandjes,
de benen met de voetjes en de armen met de handjes.

Maar kijk. . . haar hoofdje is nog kaal, daar zitten nog geen haren.
Twee lange staarten in het haar, dat duurt nog wel wat jaren.
Ik vind de baby nog zo klein, ze moet nog heel veel groeien.
Pas als ze later groter is, kunnen we samen stoeien.

Toch snap ik er niet zoveel van; eerst had ik niet een zusje.
Nu sta ik zomaar bij de wieg, en geef mijn zus een kusje.
God heeft mijn zusje óók gemaakt, zij mag nu bij ons horen.
En daarom is het feest vandaag, omdat zij werd geboren.