

## Vissen



Kim en Rik gaan naar de winkel,  
waar wel duizend vissen zijn.  
En ze zwemmen in het water.  
Wat veel soorten: groot en klein.

Zie je daar een vis met strepen?  
Die is dun en die is dik.  
Kijk, roept Rik, die vis met stippen,  
is de mooiste, die neem ik.

Rik zegt: iedereen mag kijken  
naar 't aquarium bij mij.  
Poes, ze zwemmen achter glas hoor,  
mis poes, daar kun jij niet bij!

Rik zegt: visje in het water,  
zwemmen kun jij reuze goed.  
Ik wil ook graag zwemmen leren,  
ik weet nog niet hoe dat moet,

Ik durf best wel kopje onder,  
niet te lang, dat gaat verkeerd.  
Maar kun jij mij ook vertellen,  
hoe jij zwemmen hebt geleerd?

Jij zwemt met je staart en vinnen,  
en die kreeg je van de Heer.  
Maar God gaf mij armen, benen,  
waar mee ik ook zwemmen leer.