



Hoor de vogels buiten

Hoor de vo - gels bui - ten, ze
flui - ten hun lied,
twiet, twiet, twiet zo klinkt hun lied,
God ver - geet hen niet.

Hoor, de vogels buiten,
ze fluiten hun lied:
"twiet, twiet, twiet,"
zo klinkt hun lied,
God vergeet hen niet.

God zorgt voor de vogels,
Hij zorgt ook voor mij:
"Dank U Heer,"
zo klinkt mijn lied,
God vergeet mij niet.

*Vlieg als een vogel:
Beweeg je armen als vleugels op en neer.*

