

Hoera, fijn spelen in het zand,
van het hele grote strand.
Ik maak taartjes, o zo veel,
en een prachtig zandkasteel.

Daar omheen graaf ik een gracht.
Heb ik dat niet mooi bedacht?
Heer, U maakte al het zand
van het hele grote strand.

U maakte ook de lucht en zee.
Heer, waar maakte U dat mee?
Niet met een schep, waar ik mee speel.
U maakte uit het niets zo veel!

U sprak een woord toen was het daar,
en zo kwam heel Uw schepping klaar.

