

lees mee



de Here Jezus

meer

bergen

ziet, ogen



zon

broden

brood

geld

jongen

2 vissen

grasveld



mannen

vrouwen

kinderen

manden

mensen

Op een warme dag stak  het  van Galilea over. Samen met zijn discipelen wilde Hij de  in om te bidden.

Plotseling  Hij een grote groep  aankomen. Ze wilden zo graag met eigen  zien hoe  zieke mensen beter maakte. Toen  aan land ging, beklommen Hij en zijn discipelen de  om daar samen te bidden, maar de  volgden hen. Ook zij beklommen de .

 zag al die  en kreeg medelijden met hen, omdat ze God eigenlijk niet kenden. Daarom ging Hij naar hen toe en praatte met hen over God. Hij vertelde hen heel veel. Hij praatte maar door, de hele middag...

Het werd steeds later. De  verdween langzaam achter de  . De



kregen honger. Ze waren zo vol aandacht naar



aan het luisteren,

dat ze de hele tijd vergaten. Wat moesten ze nu doen?



vroeg aan Filippus: 'Kunnen we hier ergens in de buurt wat



kopen?

De mensen hebben zo'n honger!

Filippus antwoordde: 'Maar het zal ons verschrikkelijk veel



kosten om al

deze



genoeg eten te geven!'

Andreas, een andere discipel kwam aanlopen. Hij zei: 'Bijna niemand heeft



bij zich. 'k Heb alleen een kleine



gezien die vijf



en twee



bij zich had. Kijk, hier is het!'



pakte het aan en zei toen tegen de



dat ze in groepjes bij elkaar

op het



moesten gaan zitten.

Toen nam



het



en de



en zegende dit eten.

Hij begon het



te breken en de discipelen deelden alles rond. Hetzelfde

deden ze met de



. De 5000



plus veel



en



aten, tot

ze genoeg hadden. En toen alles wat over was, verzameld werd, waren er nog

12



vol



en



over.

De



verwonderden zich over dat wat



gedaan had. Ze zeiden: 'Hij

is de profeet, die God aan ons beloofd heeft. Hij moet onze koning worden.'

tel je mee ?



Hoeveel broden tel je op dit plaatje?
En hoeveel vissen?
Hoeveel zou dit jongetje krijgen als hij alles voor zichzelf zou houden?

Als hij nu het eten zou delen met z'n vriendjes en vriendinnetjes, hoeveel krijgt ieder dan?



Maar, dit jongetje houdt het eten niet voor zichzelf en hij deelt het ook niet met zijn vriendjes. Hij geeft alles wat hij heeft aan de Here Jezus. Hoeveel mensen kunnen nu van de broden en visjes eten?



De Here Jezus zorgt ervoor dat er niet alleen eten genoeg is, maar er blijft zelfs heel veel over. De discipelen verzamelen alles wat over is in korven. Kun jij tellen hoeveel korven er over zijn?



Vijfduizend mensen aan het meer

Vijf - dui - zend men - sen
aan het meer, luis - te - ren al - le - maal
naar de Heer. Wat moe - ten ze e - ten?, want
er is niets, niets, niets, nee
he - le - maal niets? Niets, niets, ja
er is toch iets.



Vijfduizend mensen aan het meer,
luisteren allemaal naar de Heer.
Wat moeten ze eten, want er is niets.
Niets, niets, nee helemaal niets?
Niets, niets, ja, toch is er iets.

Het zijn 5 broden en wat vis,
dat voor de Heer toch voldoende is.
Want Hij breekt het brood en Hij breekt de vis.
Meer, meer, het wordt meer en meer.
Meer, meer, ja dat doet de Heer!

