

Teken de wolken,
de wind en de
golven

Trek lijnen op de stippen



De storm op het meer

De discipelen en de Heer,
varen op het grote meer.
Er komt storm en lelijk weer.
Hoei! Wat gaat de wind te keer.
En wat zijn de golven groot.
't Water komt al in de boot.

Help! De boot schudt heen en weer,
en de vrienden roepen: "Heer,
wij zijn bang, het komt niet goed.
Weet jij wel wat Jezus doet?
Ook al is de storm zo groot,
Hij slaapt rustig in de boot.

Maar dan spreekt Hij: "Zwijg, wees stil."
wind en zee doen wat Hij wil.
Na die woorden van de Heer,
wordt het rustig op het meer.
En de vrienden knielen neer:
"Heer, U helpt ons altijd weer"



Het stormt op het meer. Wat zijn de vrienden bang!
Tekenen de bange gezichten.



Jezus doet een wonder. Als Hij spreekt verdwijnt de storm.
De vrienden kijken blij. Geef jij hen blijde gezichten?

*Je kunt dit Bijbelverhaal lezen in:
Matheüs 8:13-27, Marcus 4:35-41 en Lucas 8:22-26*