

Een boot vol vis en een vraag voor Petrus (Johannes 21 : 1 - 23)

De vissers vissen op het meer.
De nacht is al voorbij.
Een man roept van de waterkant:
"Hé, heb je vis voor mij?"

De boot is leeg, er is geen vis.
De man roept naar de boot:
"Gooi 't net nu aan de andere kant.
Dan is de opbrengst groot! "



Hoeveel vissen uit de zee, nemen deze vissers mee? Kun jij me dat vertellen?

Kleur alle vissen in het net en daarna heel goed opgelet: ga al die vissen tellen.

Na het uitvissen tel ik vissen. Geef jij de vissen die gelijk zijn dezelfde kleuren?

Een boot vol vis, dan zien ze het:
Die man, dat is hun Heer!
En Petrus loopt snel naar Hem toe.
Wat fijn, Hij is er weer.

"Natuurlijk Heer, dat weet U toch?"
zegt Petrus tot de Heer.
Diezelfde vraag stelt Jezus weer,
en daarna nog een keer.

Ze zitten allen om het vuur.
De vrienden zijn heel blij.
Hoor Petrus, Jezus stelt een vraag:
"Zeg, houd jij veel van Mij?"

En Petrus antwoord Hem drie keer:
"Ja, Heer Ik heb U lief."
Hij weet dat Jezus hem vergeeft,
omdat Hij voor hem stierf.