

Een verlamde wordt genezen in Jezus naam



Heb je het gehoord?
Bij de tempelpoort,
zit elke dag een man,
die niet lopen kan.
'Heb medelij', roept hij.
'Hebt u geld voor mij?'

Zet een x bij de verschillen op deze platen.
Wat voor groot verschil is het als je wel of niet kan lopen?



Johannes komt voorbij, ook Petrus is erbij.
En weet je wat hij zei? 'Je krijgt geen geld van mij.
In Jezus naam ga staan!' Dat heeft hij toen gedaan.

(Handelingen 3 : 1 - 10)

www.bijbelidee.nl